

Historik Lingbo IF

Föreningen bildades den **14 april 1908**, initiativtagare var folkskolläraren Agaton Ericstam, som i mars samma år gick ut med följande upprop:

I beaktande av den stora betydelse idrottsliga övningar äga för kroppens harmoniska utveckling och styrka, och att dylika övningar, med svårighet kunna åvägabringas på annat sätt än genom en förening, så inbjudas alla, som äro intresserade av att ett idrottsförbund inom Lingbo kommer till stånd, att här nedan teckna sina namn.

Detta upprop mottogs med blandade känslor i bygden, men ett femtiotal personer tecknade dock sina namn. Bland dem kan noteras Jonas Lingstrand, Olof Lindberg, Per Lindén, Jonas Åstrand, P O Astner, Valo Finné och Olle Hallqvist.

Föreningens första styrelse kom att bestå av

- Folkskolläraren Agaton Ericstam, ordförande
- Stationsskrivare Anders Ahlström, vice ordförande
- Handelsföreståndare Per Wåger, sekreterare
- Fjärdingsman F.J. Fröderberg, kassör.
- Övriga ledamöter var Enock Lindblom och Oskar Jäderberg.



1908 anläggs en fotbollsplan till en kostnad av 100 kronor.

1919 I september anordnas en idrottsfest med tävlingar i allmän idrott och en fotbollsmatch, publik 400 personer i spöregn.

1920 Föreningen anordnar en basar, som gav en behållning på inte mindre än 2093 kronor.

1921 anläggs en skridskobana på sjön Lingbo. Det blev bokstavligt talat att "kasta pengarna i sjön" då det var förenat med stora kostnader att hålla banan i fullgott skick.



1925 Föreningens fotbollslag deltog för första gången i en av Hälsinglands Fotbollsförbunds anordnad serie.

1933 I april firades klubbens 25-års jubileum med tal av Hälsinglands Idrottsförbunds sekreterare folkskolläraren Alex Hedman från Sandarne. Intressant att notera är att medlemsavgiften detta år var 1 kr och fick betalas med 25 öre per vecka.

1941 Fotbollslaget vinner Söderalaserien och Hälsinglands Fotbollsförbunds medaljer utdelas till, Evald Landström, Martin Bergström, Einar Fors, Mauritz Persson, Inge Norell, Lennart Englund, Lennart "Bunke" Westin, Sixten Åberg, Rune Fransson, Evert Kastman, Sven Lingman och Martin Astner. En orienteringssektion bildas, främst genom frisör Hugo Axelssons outtröttliga arbete.

1948 Föreningen anordnar sin första nationella

orienteringstävling som fick namnet "Lingboträffen"

1949 Ett lyckosamt år för fotbollslaget, serieseger och avancemang till Hälsingserien I.

1950 Orienteraren Hilding Sandblom blir uttagen till SM.

1952 Föreningen deltar i Kungastaffetten, som var hela Sveriges idrottsfolks hyllning till kung Gustaf VI Adolf på hans 70-årsdag.



1955 fick Lingbo Idrottsförening sin första svenska mästare. Det var i orientering och för den bedriften svarade Tage Lindström.

1956 Fotbollslaget vann sin serie och flyttas upp till Hälsingserien klass I, i orientering var glädjeämnet Rune Lindström med en andraplacering i DM för Hälsingland och han kvalificerade sig därmed till årets SM.

1958 Föreningen firar sitt 50-årsjubileum, med bl.a. fyra av herrarna som var med och grundade föreningen närvarande, nämligen Enok Lindblom, Jonas Lingstrand, Agaton Ericstam och Joel Fröderberg.

1959 Lingboträffen i orientering får rekorddeltagande med 538 anmälda. På Lingboparken kan man sådana storheter som Lill-Babs, Charlie Norman och Rock-Olga, nytt publikrekord sattes på Storänge med 1539 personer till uppträdande av Towa Carson.



Lingbo IF:s första hockeylag. OBS! De lånade tröjorna från Ockelbo.

1964 Storfrämmande i Parken, då förre tungviktsvärldsmästaren i boxning Ingemar "Ingo" Johansson möter Lennart Risberg i en uppvisningsmatch.

1966 Fritidsklubben Lingan uppgår i Lingbo IF och tillhörande klubblokal (Valvbågehuset) samt isbanan övergår i föreningens ägo.

1968 Föreningen fyller 60 år och jubileumsfestligheterna hålls i Lingbogården. Skidsektionen arrangerar ett jubileumslopp som hemmasonen Karl Nordvall vinner.

1969 Badmintonsporten lanseras med spel i nya skolan. Föreningen arrangerar DM i skidbudkavle, Lingboloppet på skidor samt Lingboträffen i orientering.

1971 Föreningen flyttas till Gästriklands Idrottsförbund på grund av kommunsammanslagningen, då Lingbo församling flyttas från Skogs till Ockelbo Kommun. Karl Nordvall fortsätter sin framfart i skidspåren och vinner samtliga tre DM-klasser.

1973 Föreningen får sin första DM-segrare i badminton genom Lena Norell. Skol-DM i orientering arrangeras.

1975 Badmintonspelarna deltar för första gången i seriespel. Skidåkaren Karl Nordvall vinner åter igen tre DM tecken och sonen Torbjörn tar sitt första.

1977 Stefan Norell placerar sig som trea i Skol-SM i badminton.

1979 Fredrik Astner och Christer Uppman blir uttagna till Gästriklands landskapslag i ungdomsfotboll.

1980 Skidsektionen får i uppdrag att arrangera Junior- och Ungdoms-DM, vilket genomförs med goda arrangemang trots dålig snötilgång. Styrketräning upptas i föreningen. I december invigs ett nytt omklädningsrum med bastu vid Elljusspåret.

1982 P-12 i fotboll är ett mål ifrån att ta sig till slutspel i kamp med bland andra Örebro och Degerfors.

1987 För första gången i föreningens historia utdelas priset för bästa idrottsprestation till ett lag, nämligen fotbollens A-lag som vann sin serie.

1989 Fotbollen rönt stora framgångar på ungdomssidan, både idrottsligt och breddmässigt, med bland annat serieseger för klubbens P-14-lag. Årets bästa idrottsprestation utfördes av Jon Lingvall på skidor med bland annat en 2:a plats på DM och seger i Bergvik Ski Cup.

1993 En Bordtennissektion bildas, med Nils-Åke Magnusson, Mikael Sundin och Franz Laritz.

1996 Bordtennisen vinner div. VI och flyttas upp i div. V.

